

## **PalmPasen**

*Op zondag 14 april 2019 in de Hobbe van Baerdtsjerke*

Voorganger: ds. Peter Ros

Kind van dienst: Danielle Verbaas

Lector: Rina Hazelhoff

Organist: Hielke Faber.



## **Welkom**

**Zingen: Lied 118:1,9**

Moment van stilte

Vrg: De Heer zij met u

**Gem: Ook met u zij de Heer**

Vrg: Onze hulp is in de naam van de Heer onze God

**Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft,**

Vrg: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**Gem: en niet laat varen het werk van zijn handen.**

Vrg: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

**Gem: AMEN**

## **Korte inleiding op de dienst**

### **Gebed om ontferming**

**Zingen: Lied 552**

1 Dit is in dei fan sjongen!  
Foargoed binn' wy befrijd.  
Gods krêft ha wy ûntfongen,  
syn leafde bliuwt neiby.  
Wiid iepen stiet de doar,  
wy gean dêrtroch yn frede,  
neat ha wy mear fanneden,  
wy libje as nea hjirfoar.

2 Syn yntocht waard ta teken,  
ta hoekstien fan it rjocht.  
Hy spriek ús fan de frede,  
fan libjen waarm en rjocht.  
Syn namme alle ear,  
want Hy hat ús weromfûn,  
syn leafde en libben trochjûn,  
de grûn fan ús bestean.

3 Dit is in dei fan segen,  
in feestdei ljocht en licht,  
fan grien op alle wegen,  
fan sinne en fiergesicht.  
Jou ús dan no de moed  
mei Jo it oan te doaren  
en troch te jaan oan oaren  
jo frede. God is goed!

## **Gebed van de zondag**

*De kinderen gaan naar de nevendienst*

**Lezen: Jesaja 53:1-7**

**Zingen: Lied 118:8**

**Lucas 19:29-48**

**Zingen: Lied 550**

**Overdenking**

**Zingen: Lied 160a**

**We oefenen lied 555**

Als de kinderen in optocht de kerk inkomen, zingen we het met elkaar

**Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader**

**Collecte**

**Zingen: Lied 556:1,3,5**

**Zegen**